

## MEEUWENCOMPETITIE HAUWERT

In maart werd de wedstrijdkalender bekend gemaakt voor het Meeuwenseizoen 2019 – 2020. Als vierde wedstrijd stond de Egboetsloop in Hauwert vermeld. Menigeen heeft toen de vraag gesteld, waar ligt dat eigenlijk. In Friesland zeker was het antwoord dat ik vaak te horen kreeg. Gezien de Friese naam had dat kunnen kloppen. Het ligt echter in West-Friesland, de streek boven Hoorn. Het behoort bij de gemeente Medemblik. In vroegere tijden heette het dorp Bokswoude. In 1639 ontstond de huidige naam Hauwert, een naam die zou verwijzen naar de jeneverbessen, een afgeleide van het Germaanse Halahdrôthu. Nou zijn dit leuke historische feiten, die de Meeuwenkolonie niet echt zullen bezighouden. Zij komen immers maar voor één doel: zo snel mogelijk van start naar finish te rennen. Met de blik op oneindig gericht op eventuele gele Meeuwen shirts die voor je uit snellen. Die in te halen is feitelijk het enige dat telt, de rest is bijzaak. Ook in deze 47<sup>e</sup> Egboetsloop die voert door het natuurgebied het Egboetswater en het dorp Hauwert, was dat het geval. En we kunnen zeggen, dat het een prachtige route was.

Welk een Armada van gele shirts stroomde Hauwert binnen. Het gonsde door het dorp, de Gele Hesjes zijn gekomen vanuit Frankrijk. Een angstgolf ging door de straten, een crisisteam werd gevormd, extra agenten opgeroepen, bang voor ongeregelheden. Op het laatste moment konden we de organisatie nog geruststellen. Meeuwen zijn vreedzame lieden die niet komen om de boel te vernielen, maar om een leuke wedstrijd te lopen. Een zucht van verlichting steeg op.

De mooiste momenten spelen zich vaak af in de kleedkamer voor de start. Om wat voorvalletjes te noemen. Piet Mooijer weer eens aanwezig na een lange tijd van absentie was door de spanning zijn hardloopschoenen vergeten. Piet niet voor een kleintje vervaard liep gewoon even op zijn zondagse schoenen. Over schoenen gesproken. Ben Bruidegom kwam er vorige week achter dat hij met een grote “niet” in zijn zolen had gelopen, die halverwege de wedstrijd naar boven drukte. Een overblijfsel van een verbouwing.

In de kleedkamer begon een ouwe Hauwertiaan spontaan een lied te zingen van Johnny Hoes bij het zien van zoveel Volendammers.

“Volendam je bent de parel van heel de Zuiderzee, waar de klompjes voor de deurtjes en de scheepjes in de haven staan”. Voorwaar een ontroerend moment.

Drie jaar geleden schreef ik in een verslag over de Meeuwen Troika, Jan en Jetty Vlak en Bart Kes. Na heel veel jaren van trouwe dienst genieten zij nu van hun welverdiende Meeuwen pensioen. Maar zoals het gaat in het leven is er inmiddels een nieuwe capo di tutti capi opgestaan, de

baas der bazen. En wel ons aller Jan Jonk (Melk), nog geassisteerd door echtgenote Hilly, die veel hinder ondervindt van een slepende voetblessure. Tot nader order sturen zij nu gezamenlijk de Meeuwenkolonie aan. Hulde daarvoor.

Wat de wedstrijd zelf betreft. Bij afwezigheid van de koploper Joost Zaunbrecher ontstond nu een mooie strijd om de eerste plaats, die werd opgeëist door Henry Kwakman. Kijk Joost vind ik een van de gezelligste mensen van het gehele Noordelijk Halfrond, maar voor de spanning in de competitie zou hij eigenlijk om "allug" mee moeten doen. Na ongeveer een kilometer kwam plotseling Iwan Lautenschütz mij voorbij met zijn wedstrijdshirt half aan en nog losse veters. Wat bleek, Iwan was te laat bij de start. Hij krijgt straks met de Sinterklaas een horloge dat altijd 10 minuten voorloopt heb ik uit betrouwbare bron vernomen.

Het deed mij ook deugd dat Margriet Sta van Uiter nu de eerste plaats inpikte bij de vrouwen tussen 40 en 50 jaar. De vorige wedstrijd was Margriet waarschijnlijk ietsje te diep gegaan en had daardoor wat vervelende naweën. Nu liep het weer als een spoor.

Ronald Heijeler liep wat rond te scharrelen bij de finish in zijn zondagse pak, was wat verkouden. Als het maar geen begin is van Meeuwenpest, want dan hebben we kans dat straks de gehele Meeuwenkolonie besmet raakt. Dat kunnen we niet gebruiken.

Tenslotte rest mij nog een persoonlijke noot. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou dit wel eens mijn laatste seizoen kunnen zijn. Vast staat in ieder geval dat er van mijn hand geen Meeuwen verslagen meer zullen komen. Niet alleen raakt na 50 jaar de inspiratie eens op, maar het wordt bovendien eens tijd dat andere lieden de pen ter hand gaan nemen.

Namens de gehele Meeuwen groep wensen wij Lodi Peeters en Ada alle kracht toe die zij nodig hebben om de moeilijke weg die zij voor de boeg hebben te kunnen afleggen.

Volgende week zondag hebben we in Edam een thuiswedstrijd met de allerlaatste Molenloop die door AV Edam georganiseerd zal worden. De start vindt plaats om 11.00 uur op het atletiekveld.

Theo Mossel